

Helaas zijn de vorige kwartalen verloren gegaan

Mes Amis,

Nu het jaar bijna ten eind loopt kijken we allemaal vol verwachting uit naar wat het komende jaar ons gaat brengen. Maar wat het afgelopen jaar ons gebracht....het nieuws brengt het jaaroverzicht en wij deze nieuwsbrief.

Het was een leuk jaar, een rumoerig jaar, een gezellig jaar, een jaar waar het soms iets anders loopt dan wat je van tevoren had bedacht.

We hebben leuke gasten gehad, zij die voor de eerste keer kwamen en zij die voor de 2^e keer of zelfs al meerdere keren zijn geweest. Het is zo leuk en het blijft leuk, zoveel verschillende mensen en zoveel verschillende ervaringen.....

Een keer hadden we gasten die voor 10 dagen bleven, de 2^e dag was het al alsof we met familie zaten, gezamenlijk eten, praten over ditjes en datjes en foto's over en weer uitwisselen. Gaaf, deze mensen belde, toen ze eenmaal thuis waren, om te zeggen dat ze goed waren aangekomen. Ze woonde slechts 200 kilometer bij ons vandaan! Ze waren nogal vergeetachtig, nonchalant en ten opzichte van elkaar niet zo sterk communicatief. Het begon dat zij een dag te vroeg aankwamen bij ons, *hij* had geboekt maar *zij* had de afspraak met de thermen gemaakt. Bij aankomst hier dus eerst een hele discussie over de datum, pech voor hen dat de kamers al bezet waren, ze moesten echt een nacht ergens anders doorbrengen. Afijn de andere dag dan toch bij ons ingecheckt, kamer ingeruimd en even het dorp geïnspecteerd. Heerlijk bij ons gegeten en dan ben je, net als in Marokko, familie. Dus was de stelling dat we de beleefdheden nu wel hadden gehad en vanaf nu zouden gewoon als familie/vrienden met elkaar omgaan en dus ook gezamenlijk eten met ieder zijn eigen gekochte eten. Prima, geen bezwaar en omdat we geen andere gasten hadden konden we dit makkelijk toegeven. In die week hadden we een hele goede vriend van ons te logeren en zo met zijn allen kon dat natuurlijk heel gezellig zijn. De eerste morgen zitten wij aan het ontbijt en rond 9 uur belt de dame met de arts van de thermen. Die arts moet de gast diagnosticeren en stelt aan de hand daarvan een behandelplan op. Dus om 9 uur bellen wanneer je een afspraak al had staan om 08.30 werkt niet....te laat dus verzetten. Morgen om 11.00 was de nieuwe afspraak. Mijnheer denkt dan van tevoren nog even te kunnen tennissen maar helaas gaat op de terugweg om zijn vrouw op te halen de band lek....dus hij belt haar en zij zegt, oh nou dan kan ik niet naar de arts. Toevallig sta ik net in de voortuin wanneer ik haar dit hoor zeggen en vraag naar het probleem. Zo zonde om wederom een afspraak af te zeggen. Ik bied aan haar even naar het dorp te brengen en dat accepteert ze graag. Hij komt in de middag aankakken want de garage was niet zo snel maar ja, dankbaar voor het feit dat ik zijn vrouw had gebracht trakteerde hij ons om een heerlijke maaltijd Vietnamees. Verschillende keren kwam ze te laat maar dat scheen in hun systeem te zitten, dus werd de kuur niet zo uitgebreid als dat ze had gehoopt. Eenmaal na de 'vakantie' zouden wij met vrienden naar een Kasteel gaan die met en van oude materialen gerestaureerd wordt. Prachtig om te zien en aangezien dit bij hun in de buurt was hadden we afgesproken dat wij na het bezoek aan het kasteel bij hen een 'bakkie' zouden doen. We zouden bellen bij vertrek van het kasteel en bij aankomst in hun stad. Je raad het al....al wie er thuis waren niet zij!. We hebben nog een kwartier gewacht maar eigenlijk wisten we het al, die kwamen niet meer. Eenmaal thuis komt er een sms dat zij NU bij het kasteel op ons stonden te wachten....afspraak gemaakt met de man maar de vrouw weet dus van niets.... Nog steeds komt er om de paar weken een sms-je van hen, hoe gaat het, heb je vakantie, hoe is het weer bij jullie en vooral veel bissous.....kusjes.....grappig toch. Ik wordt alweer vrolijk als ik aan ze denk.

Dit is natuurlijk slechts één van de dingen die wij meemaken en niet iedereen is even leuk of aardig. Gelukkig winnen de leukerds het van de chagrijnen want niets is zo erg een gast te hebben die je het echt niet naar het zin kunt maken.

Familie, vrienden, ex-collega's, vele zijn er weer langsgekomen dit jaar en we koesteren de gedachte dat ze echt voor ONS en ONZE toko komen. We zijn blij met een ieder van hen maar ook met een ieder die nog steeds interesse in ons tonen (ook al hebben we verzaakt op het gebied van nieuwsbrieven waarvoor excuses).

Dit jaar gaan we echt de 3^e kamer in orde maken dus MET kitchenette, dus kleine keuken. We hebben hier al veel vraag naar gehad en het is een mooie uitbreiding van onze chambre d'hotes.

We hebben nog steeds leuk contact met de burens, zowel de Franse als de Engelse alhoewel we voor de laatste toch wel ons hart vasthouden want wat gaat er gebeuren met de Brexit.....

Het komend jaar wordt dus spannend,

....spannend voor hen die andere dingen gaan doen zoals familie die nu met pensioen zijn, pas een huisje vlakbij ons hebben gekocht (jaja het 2^e familielid) en nu hier permanent wonen

....spannend voor de Engelse burens in afwachting van een Brexit en de gevolgen hiervan

....spannend voor Franse buurvrouw die van vandaag met pensioen is terwijl haar man nog een paar te gaan heeft

....spannend voor alle mensen die kampen met ziekte en zeer, wat gaat het jaar je nog verder brengen, hoop op herstel of niet

....spannend voor iedereen die nu de perikelen van 'de gele hesjes' met lede ogen aanzien want vandalisme en diefstal zit NIET in de achterliggende gedachte van de staking

....spannend voor ons, hoe gaat de 3^e kamer er uitzien en krijgen we er wel publiek voor

Eigenlijk is ieder nieuw jaar een jaar waarvan je moet afwachten hoe het loopt. Zelfs als je denkt alles onder controle te hebben kan een ander roet in het eten gooien. Dus pas op jezelf en op je naaste, lach veel want dat haalt veel stress weg (als je dat zou hebben) en heb je naaste lief. En plannen, plannen zijn er om bijgesteld te worden dus wanhoop niet, linksom kan net zo goed rechtsom zijn.

Wij wensen iedereen heel veel liefde, geluk, blijdschap, broederschap, gezondheid en beterschap. Joyeux Noël, Merry Christmas, Zalig Kerstfeest, fijne feestdagen,

Tot in het nieuw jaar,